

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt :
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.

(uit psalm 25)



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN

Zuster Maria Edmonda

Clemencia Joanna Verschraege

Zij werd geboren te Klein-Sinaai op 27 mei 1898,
trad in het klooster van de Zusters van
O.-L.-Vrouw van VII Weeën te Sint-Maria-Oudenhove
op 3 juni 1919, en overleed in het klooster
te Sint-Maria-Horebeke op 13 april 1990,
getroost en gesterkt door de sacramenten
der zieken.



Eenvoudig en vriendelijk, steeds attent en ge-
dienstig, zo heeft Zuster Edmonda onder de
mensen geleefd. Klein van gestalte, bijna onop-
vallend, een mens om van te houden.

Luisterend naar de stem van Iemand die haar
uitnodigde met Hem op weg te gaan, trad zij
op 21-jarige leeftijd binnen in het klooster. Alle
zekerheden gaf ze prijs, om voortaan enkel te
steunen op de zekerheid-God. Zo zou het blijven
haar leven lang. En God zegende haar met rijke
gaven van toewijding, liefde en genegenheid.

Gewoon en vanzelfsprekend, leidden haar dagen
van het gebed naar de zorg voor hen die haar
werden toevertrouwd, de jongsten en de oudsten.

Met de glimlach heeft zij 39 jaar lang de kleuters
van Baarle-Drongen op de basisschool voorbereid
en met dezelfde inzet en genegenheid wijdde
zij de rest van haar lange leven aan de bejaarden
van het Rustoord Sint Jozef te Horebeke. Waarlijk
een gegeven leven, een leven van sterven aan
zichzelf om te leven voor anderen.

De morgen van Goede Vrijdag, de dag waarop
haar grote Leermeester zijn liefde bewees tot de
dood toe, heeft zij haar leven in Zijn handen
gelegd, stil en vredig. Ze had de ziekenzalving
ontvangen, haar Pasen gehouden, de Heer mocht
met haar doen wat Hij wilde, ze was gereed om
voorgoed met Hem mee te gaan.

Nu mogen feestelijke Alleluia's weerklinken, want
voor haar is het definitieve Verrijzenisfeest be-
gonnen. Met Christus is zij gestorven, met Hem
zal zij verrijzen tot nieuw en eeuwig leven.

Dank u, Zuster Edmonda, voor uw schoon en
edel leven. Blijf de kleine en grote zorgen van
uw medezusters aan de Heer aanbevelen, zoals u
het steeds op aarde hebt gedaan.

God, wij zeggen U dank voor wat deze een-
voudige Zuster ons heeft voorgeleefd aan gods-
dienstigheid, trouwe gehoorzaamheid, vriendschap
en dienstbaarheid. Moge zij rusten in uw Vrede.

De namis zal opgedragen worden in de kapel van
het klooster te Sint-Maria-Horebeke op
woensdag 30 mei 1990 om 18 u.

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel