

Neem mijn juk op uw schouders en leer van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
(Mt. 11, 29)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Zuster AMELBERGA

(Esther VERSCHUERE)

Zij werd geboren te Landskouter op 6 oktober 1902, geprofeest als zuster van Maria te Brakel-Nederbrakel op 8 augustus 1926. Zij is ons voorgegaan naar het eeuwig Vaderhuis, overleden te Nederbrakel op 2 juni 1989, feest van het H. Hart van Jezus, gesterkt door de H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

De geest van gebed, het inwendig gebed meer nog dan het mondgebed, leidt ons tot de volmaakt-
heid van de liefde waarover Jezus ons spreekt in het evangelie ; het inwendig gebed, zo eenvoudig mogelijk en hernieuwd doorheen de dag, rustig en op het niveau van Jezus, het laat ons vertoeven in Gods tegenwoordigheid en het helpt ons te denken aan Hem die aan ons denkt, die met ons begaan is en die ons liefheeft.

Goede zuster Amelberga, jij hebt de psalmist nagezegd : « uw aanschijn Heer zoek ik, uw aanschijn wil ik altijd voelen ». (ps. 26, 8). Zuster van Maria, kind ook van Maria, was je begaan om Jezus' aanwezigheid in je leven ; het leven en het gezelschap van Jezus, het sacrament van Jezus' aanwezigheid, het heeft altijd je leven begeesterd, gekleurd en inhoud gegeven. En wanneer je rustig van ons mocht heengaan, evenwel na een lange lijdensweg maar zonder de minste klacht en tot het einde toe dankbaar om elke attentie, dan was het inderdaad een wegvallen van de laatste grenzen : het aanschijn van de Heer dat je altijd had gezocht. Zolang wij op aarde zijn

zien wij slechts in de verte en vaag, het wordt nu een aanschouwen, nu word je geroepen om God te zien van aanschijn tot aanschijn. Het mocht gebeuren op het feest van het H. Hart van Jezus, wellicht een lieve attentie van de Heer.

Zuster Amelberga, nu jij geroepen wordt om voor eeuwig te leven in de schoot van Gods Drieëne liefde, danken wij je, en ook je familie is je zeer dankbaar om alles wat je voor ons hebt betekend, je blijie dienst als zuster van Maria op verscheidene plaatsen in het kleuteronderwijs, en binnenhuis in de verscheidene gemeenschappen waar je geleefd en gewoond hebt, biddende schakel in ons samenzijn. Wil je nu verder voor ons allen bij de Vader een goede voorspreekster zijn.

« H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U ».

Om uw gebed,
om uw bliken van christelijk medeleven
danken wij u van harte.

E. H. A. Schatteman, Algemene Directeur,
de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,
de familie VERSCHUERE - VAN DE WEGHE.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel