

†

**DANKBARE HERINNERING**

*aan Mevrouw*

**Anna VERSCHUEREN**

*echtgenote van de Heer*

**ACHIEL GEENENS**

*geboren te Ronse op 1 juni 1908  
en er godvruchtig overleden op 23 januari 1986,  
gesterkt door de H. Sacramenten.*

In de oudere mensen van onze parochie leeft meestal een groot geloof. Ze zijn kristenen zonder veel theorie, maar met eenvoudige en diepe belevenis.

Haar zondagsmis, haar trouw aan de Bond van het H. Hart, haar verbondenheid met priesters, haar parochiale verbondenheid; het zijn zoveel sieraden waar een mens fier mag op neerkijken. Uit dit alles klinkt dan Jezus' woord geruststellend: « Heb ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zult zien. »

Werken was ook een sieraad van haar leven. Plichtbewust, vol kommer en zorg om haar huis, haar kinderen, haar man. Wat zij ontving van de Heer onze God, dat wou ze goed gebruiken. « Kom dan, zegt de Heer, over weinig waart gij trouw, over veel zal ik u aanstellen. Kom binnen in mijn Rijk. »

De laatste jaren overmande de ziekte haar, en haar gezin. De zorgen namen toe, en overmeesterden haar. Een traan is te begrijpen als kinderen, als vader hun goede moeder verliezen. Maar zegt de Heer: De graankorrel moet sterven, wil hij veel vrucht dragen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen het zou een dankbaarheid zijn tegenover je moeder als haar voorbeeld geprent blijft in uw geweten en in uw hart en als het rijke vruchten mag dragen.

Beste familie en vrienden, bidt allen opdat ons leven beloning mag vinden. Ik leg het neer in Gods handen. Gedenk mij in uw dagelijks gebed.

H. Maria, moeder van Jezus,  
spreek bij Jezus uw Zoon ten beste.

Achiel GEENENS,

Roger en Denise GEENENS-BOCKSTAEL  
en kinderen,

Hervé en Jenny GEENENS-PROVOST  
en kinderen,

Eddy en Estelle GEENENS-GYSELINCK  
en kinderen,

De families VERSCHUEREN, DEBISSCHOP,  
GEENENS en BAUWENS,

danken allen die door hun gebed en medeleven zoveel troost hebben gebracht.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse.