

Ik ben het licht der wereld;
wie Mij volgt,
wandelt niet in duisternis.

(Jean 8, 12)



Gedenk in uw gebeden

DE HEER

Gustaaf VERSCHUEREN

echtgenoot van Julia BOTTELDOORN

geboren te Ronse op 26 september 1918
en er godvruchtig overleden op 5 oktober 1981
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945

Gustaaf heeft ons veel te vroeg verlaten.
Hij laat een grote leegte in zijn gezin, zelfs
bij zijn landbouwvrienden en andere. Nu hij
binnenkort rust mocht nemen, heeft de Heer
hem geroepen om deel te nemen in de vol-
ledigheid van zijn liefde in de hemel.

Hij laat ons een geschenk na van een ver-
dragzaam, werklustig en goed medemens, al-
tijd bereid zijn vrienden te helpen.

Julia BOTTELDOORN, zijn echtgenote;

Robert en Linda
VERSCHUEREN-POT en kind,
 zijn kinderen en kleinkind;

De families VERSCHUEREN-VERSCHUEREN en
BOTTELDOORN-VAN COPPENOLLE

danken U van harte.

Je suis la lumière du monde
celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres.

(Jean 8, 12)



Souvenez-vous dans vos prières
de MONSIEUR

Gustaaf VERSCHUEREN

époux de Julia BOTTELDOORN

né à Renaix le 26 septembre 1918
et y pieusement décédé le 5 octobre 1981,
administré des Sacraments de notre Mère la
Sainte-Eglise.

Ancien Combattant 1940-1945.

Gustave nous quitte beaucoup trop tôt, il
va certes laisser un grand vide tellement il
occupait une grande place dans son ménage,
parmi ses nombreux amis agriculteurs et
autres; alors même qu'il allait pouvoir prendre
un peu de repos, le Seigneur vient le cher-
cher et l'invite à partager la plénitude de son
amour dans le ciel.

C'est en nous laissant le souvenir d'un
homme paisible, courageux et bon sociétaire
que Gustave va rejoindre le royaume des élus.

Julia BOTTELDOORN, son épouse;
Robert et Linda
VERSCHUEREN-POT et enfant,

 ses enfants et petit-enfant;
Les familles VERSCHUEREN-VERSCHUEREN
et BOTTELDOORN-VAN COPPENOLLE

vous remercient chaleureusement.