

De dood is de weg tot het leven.

H. Ambrosius.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**Hortense, Leonie VERSCHUEREN**

echtgenote van Mijnheer

**Leopold, Maurice DEJONGHE**

geboren te Ronse, de 2 januari 1910

en er overleden, de 22 februari 1964,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Zo is het leven :

God geeft het ons en neemt het terug,  
wanneer het Hem belieft.

Zalig de mens,  
die goed leeft en daarom ook goed sterft.

De goede strijd heb ik gestreden,

de wedloop volbracht,  
het geloof bewaard.

Van nu af aan ligt voor mij de kroon

der gerechtigheid gereed,

die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij  
schenken zal.

St.-Paulus.

Laat ons in haar dood;

de schikkingen van God aanbidden,

de onstandvastigheid van dit leven overwegen,

Mastin, Ronse.

en met betrouwen het eeuwig leven verwachten.

H. Franc. van Sales.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen  
en familie,

bidt vurig voor mij,

opdat de Heer mij ten spoedigste opname in  
het eeuwig gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. Afl.

Mijnheer Leopold, Maurice DEJONGHE,

haar echtgenoot;

Mijnheer en Mevrouw Lucien DEJONGHE-SPI-  
LEERS en hunne kinderen Gilles en Dirk;

Mijnheer en Mevrouw Elien VANACHTER-  
DHONDT en dochter Carine,

haar kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen;

Mijnheer Leonard DEHOEST-DEWILDEMAN,

haar stiefvader;

De familiën VERSCHUEREN, DEWILDEMAN, DE-  
JONGHE, GEENENS en DEHOEST,

danken U van harte voor de blijken  
van genegenheid en gebed.