



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Ivo VERSCHUEREN

echtgenoot van Mevrouw Marguerite VAN ENIS

geboren te Zulzeke op 11 december 1914,
en plotseling overleden te Ronse op
28 november 1992, gezegend met de
Apostolische Zegen « in Articulo Mortis ».

*Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.*

We nemen vandaag afscheid van een liefdevolle echtgenoot, een zorgzame vader, een attentvolle grootvader. Heel zijn leven ging op in de zorg voor zijn dierbaar gezin, en die taak vervulde hij met de steun van zijn geloof en in zijn gebed. Steeds was hij bekommerd om wat anderen nodig hadden. Moge de Heer hem opnemen in de schare van zijn uitverkorenen. Heer, onze God, wij bidden U, dat wij nu verder innig met elkaar verbonden mogen blijven, dat wij in die samenhangigheid en in alle vriendschap de belofte mogen herkennen dat Gij ons nabijblijft in uw mensgeworden zoon, Jezus Christus. Geef ons uw licht om dit te blijven geloven en ook de kracht om ernaar te leven.

Dierbare echtgenote, de scheiding komt zo onverwacht. Wij hadden samen nog zoveel kunnen doen. Het heeft niet mogen zijn. Laten we de Heer danken voor de vele jaren dat we wel en wee met elkaar mochten delen en tijdens dewelke onze liefde kon groeien. Deze liefde blijft bestaan over de grenzen van de dood heen.

Liefste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, dank u wel om al uw liefde en de toewijding. Blijf mij steeds indachtig in uw gebeden en zorg verder voor moeder.

Beste familie en vrienden, zonder een vaarwel neem ik afscheid van u, maar ik ga heen in geloof en hoop. Toont mij een laatste blijk van vriendschap met een vroom gebed voor mijn zielerust.

Voor uw blijken van medeleven,
voor uw aanwezigheid,
voor uw gebed,
danken u zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkind en familieleden.

Rouwdienst DEVOS. Fiertelmeers, Ronse.

