

« Heer, ik wil U volgen
waar Gij ook gaat... » (Lk. 9, 57).

Gedenk met ons
in vroom gebed en goede herinnering

Zuster VENERANDA

Mejuffrouw Julia VERSCHUEREN

van de Zusters van Sint-Franciskus - Oprakel.

Geboren te Putte op 2 april 1909.

Toegewijd aan de Heer op 3 oktober 1927.

**Opgenomen in de vrede van Christus, gesterkt
door het Sakrament van de zieken, in de Sint-
Franciskuskliniek te Oprakel op 3 februari 1979.**

Met diepe dankbaarheid nemen we afscheid van onze goede Zuster Veneranda. Ze is de Heer gevolgd op al Zijn wegen : de weg van eenvoud en armoede, de weg van toewijding aan de kleinste mensen, de weg van 'n innig Godsvertrouwen.

Bijna 42 jaar lang heeft ze in Vilvoorde haar kracht en talent en ook haar gebed gewijd aan de diep-kristelijke opvoeding van de kinderen. De volkseigen meisjes, talrijke kleine vreemdelingen : allen kregen evenveel aandacht.

Muzikaal was ze misschien minder begaafd en toch hoorden wij kinderen nooit zó mooi zingen, tijdens de Eucharistieviering, als onder haar hoede.

Met de leerkrachten wist ze zich eveneens sterk verbonden. Om al haar inzet en toewijding ontving ze trouwens een welverdiende dankbrief van Kardinaal Suenens.

Haar laatste levensjaren bracht ze door te midden van haar goede medezusters. Dankbaar getuigde ze over hen : « Ze zijn heel goed voor mij ! » Zo sprak ze ook diep-erkentelijk over haar familie. Die dank verwoordde ze dan in een vurig gebed tot de Heer bij wie ze véél vertoefde in de kapel.

Gans haar leven was één opgaan naar Hem doorheen vreugde, lijden en sterven.

Nu leeft ze in Zijn Licht en Vrede voor altijd ! Moge zij van bij Hem, gebed en voorspraak zijn voor ons allen, die nog op tocht zijn...

De Algemene Oversten en de Zusters van
Sint-Franciskus van Oprakel,

De families VERSCHUEREN en MARIËN,

danken U voor uw gebed
en medeleven.