

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



TOT VROOM AANDENKEN

van

Eerwaarde Moeder Maria Adrienne

Mejuffrouw Maria Verschueren

<i>geboren te Oud-Turnhout</i>	<i>26 februari 1883</i>
<i>in het klooster getreden te Deftinge</i>	<i>25 maart 1901</i>
<i>geprofest</i>	<i>29 september 1902</i>
<i>overleden te Deftinge</i>	<i>14 februari 1965</i>

gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

O. L. Heer heeft in de eeuwige vreugde tot Zich geroepen Zijn vrome en sterke dienares.

Zij heeft met een zuiver hart en sterke liefde zich toegewijd aan haar goddelijke Bruidegom. Binnen de stille muren van het klooster heeft ze Hem levenslang trouw gediend en bemind.

Waar heeft zij de sterkte gevonden om, onthecht aan geld en goed, onthecht aan zich zelf, God te dienen en te beminnen in het klooster dat haar met de jaren steeds dierbaarder werd ? Waar vond zij de vrouwelijke sterkte om steeds een voorbeeld te zijn van vrome godsvrucht, van milde verdraagzame liefde voor haar medezusters en zo in kleine als in grote zaken stipt trouw te zijn in de dienst van de Meester ?

Moest de dierbare overledene zelf en haar Medezusters antwoorden, zij zouden nederig bekennen : Wat wij waren en zijn, dat hebben wij allen te danken aan de genade van Jezus en deze bekwamen wij door het gebed.

Na lange jaren de kinderen opgevoed en onderwezen te hebben werd zij verplaatst naar een rusthuis. Zonder zelf te rusten heeft zij tot het laatste liefde betoond aan de naaste. Zij zorgde met toewijding voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van ouden van dagen en gebrekkigen ; allen zijn haar zeer dankbaar.

Bemide Oversten en Medezusters, hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen, vooral gedurende mijn laatste dagen.

Goede Familie, uw trouwe genegenheid heeft mij altijd zo gelukkig gemaakt. Blijven wij verenigd in gebed en liefde.

Jezus, Maria, Jozef !

De Oversten en Zusters,

De familie Verschueren,

DANKEN

OM DE BLIJKEN

VAN DEELNEMING

IN ROUW.

Van Der Donckt, Zegelsem