

"Mocht gij vervuld worden met inzicht betreffende de wil van God" (S. Paulus)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ARTHUR VERSIEREN

echtgenoot van

Mevrouw MARIE-CLEMENTINE BOELAERT

geboren te Leupegem op 15 juni 1902. en schielijk overleden te Oudenaarde-Leupegem op 21 november 1966. gezalfd met het H. Oliesel.

Toen hij vorige zondag uit de lezing van het Evangelie deze zin aanhoorde: "...weet dan dat het einde dicht voor de deur staat", had Arthur nog niet het vermoeden dat God hem op dat ogenblik zeer persoonlijk aansprak. 's Anderdaags is de Heer heel onverwachts bij hem komen aankloppen en vond Hij zijn dienaar bereid. In de naaste omgeving stond iedereen er verslagen bij en hield het werken op: een mens als een boom, midden zijn werk, plots neergeveld.

Als een weerlicht verspreidde zich de droeve mare. Iedereen scheen deze nochtans stille man te kennen. De achting die hij bij iedereen genoot, verwierf hij dan ook niet door grootse daden maar wel door stille dienstbaarheid. Hij was een goed mens die onder zijn medemensen alleen maar vrienden telde.

Zijn grootste geluk bestond erin thuis te zijn en er samen te zijn met zijn vrouw. Zijn dood herinnert er ons aan dat ons geluk niet op deze wereld ligt.

Beminde echtgenote, graag was ik nog enige tijd bij U gebleven: we waren voor mekaar onmisbaar geworden. In uw eenzaamheid blijf ik met U verenigd door ons geloof. Ik bid dat gij dit offer grootmoedig zoudt kunnen dragen.

Dierbare familie en vrienden, weest mij indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Arthur VERSIEREN, geboren Marie-Clementine BOELAERT,

De familiën

VERSIEREN - SCHAUBROECK - BOELAERT en VANDERHAEGEN

gevoelig aan uw blijken voor kristelijke deelneming in hun rouw,
bieden UEd. hun innige dank.