

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven " Jo. XI, 25.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

de Heer Adiel VERSMESSEN

weduwnaar van

Mevrouw Margareta D'HAEGER

geboren te Mater, de 17 juni 1903 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 5 mei 1980, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Met het heengaan van ADIEL verdwijnt een vrouwd figuur uit onze parochie, een mens, die veel en hard heeft gewerkt, wiens leven ook getekend is geweest door lijden en beproeving. Met grote ijver heeft hij altijd voor zijn gezin gewerkt. De langdurige ziekte van zijn echtgenote was een zwaar te dragen kruis. Hij heeft voor haar zo goed gezorgd en toen de dood haar aan zijn genegenheid onttrok, begon voor hem een tijd van eenzaamheid en groot verdriet.

O Christus, Heer der heerlijkheid,
die Gij aan ons zult openbaren,
al 't lijden hier in deze tijd
is maar een schaduw die verglijdt,
uw licht is niet te evenaren. A. D. B.

Moge de Heer deze duurzame overledene, door het lijden gelouterd, opnemen in zijn eeuwige Paasvreugde.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, de tijd van afscheid is gekomen. Ik dank u voor al wat gij voor mij gedaan hebt in mijn dagen van eenzaamheid en verdriet. God zegene en beware u. Bidt voor moeder

en voor mij: Eens komt de dag, dat God ons allen opnieuw samenbrengt.

Beste familie, vrienden en bekenden, in dit uur durf ik rekenen op de steun van een vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Heer en Mevrouw Lucien VERSMESSEN-
DE BLEECKER,

Heer en Mevr. Marcel VERSMESSEN-CORDIER,
zijn kinderen ;

Heer en Mevrouw Roland VERSMESSEN-STORME,
Heer en Mevrouw Michel RIVIERE-VERSMESSEN,
Heer en Mevrouw Bernard DE JAEGHER-
VERSMESSEN,

Jongejuffer Sabine VERSMESSEN,
zijn kleinkinderen ;

Jongejuffer Emmanuelle VERSMESSEN,
Jongeheer Maxime VERSMESSEN,
zijn achterkleinkinderen ;

De families VERSMESSEN, BATTIAU, D'HAEGER
en SCHIETTECATTE,

**danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.**

Ename - Drukk. Vander Stuyft