

Ik ben de verrijzenis en het leven !

†

Zalig aandenken aan

MEVROUW

AIMÉE VERSMISSEN

weduwe van de Heer

Ivo Landrie

geboren te Mater op 18 januari 1885 en er godvruchtig overleden op 16 juli 1971, bediend met de H.H. Sakramenten der zieken.

Zij was lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Het geluk van de bejaarden is de gerustheid zijn levenstaak edelmoedig en trouw vervuld te hebben en zich veilig te voelen en bemind door de zijnen.

Heer, wij zouden ondankbaar zijn als wij alleen treurden om haar heengaan en U niet erkentelijk waren omdat Gij ons zo een moeder hebt gegeven.

De duurzame afgestorvene was een trouwe echtgenote, en al die jaren een zorgende, begrijpende en vredelievende moeder. De kwellingen van de ouderdom verdroeg zij gelaten. Kom, gezegende mijns Vaders, ontvang het loon voor uw volbrachte levenstaak.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie, hebt dank voor uwe liefde, zorgen en troost. Blijft elkan- der genegen en behulpzaam. Tot weerziens in het grote Vaderhuis hier boven.

H. Amelberga, bid voor ons.

De Heer Firmin LANDRIE,
De Heer en Mevr. Albert LANDRIE - DE GROOTE
en kinderen,
De Heer Maurice LANDRIE,
De Heer en Mevr. Robert LANDRIE - DEBACQUER
en kind,
Mejuffer Maria LANDRIE,
De Heer Emiel LANDRIE,
haar kinderen en kleinkinderen ;
Mejuffer Odile LANDRIE, haar schoonzuster ;
De families VERSMISSEN, POURTOIS, LANDRIE
en REYNAERT,

**danken voor de blijken van deelneming in
rouw en gebeden.**

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine