

Voor al wie gelooft in de Heer
wordt het leven niet afgenomen,
maar veranderd.

†

Ter blijvende herinnering aan
de Heer

Florent VERSMISSEN

weduwnaar van Martha VERLINDEN,

geboren te Michelbeke
op 8 september 1911
en godvruchtig overleden te Ronse
op 2 oktober 1990.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bonden der Gepensioneerden.
Oudstrijder en Krijgsgevangene
1940 - 1945.

—
Met grote droefheid en pijn nemen wij
afscheid van deze man.

Wij bewaren hem in onze herinnering
als een werkzame goede vader.

Onopvallend was zijn leven. Jaren bakte
hij brood en bediende zijn klanten.

Na zijn belevenissen in het krijgsge-
vangenkamp was hij praktisch nooit ziek
geweest, maar de paar laatste jaren werd
hij oud en had de arbeid hem getekend.

Zonder veel uiterlijk vertoon was hij een
diep-gelovig man die rust vond in het
betrouwen op God.

Hij hield van zijn vrouw die hem te vroeg
was overleden. Hij hield van zijn kinderen
en kleinkind en leefde mee met de nood
en leed rondom hem.

Heer God, met vader leggen wij nu alles
in uw handen, ook de pijn van dit
afscheid. Wij geloven met vader in uw
kruis dat bevrijding brengt en liefde.
Neem hem nu op in uw vreugde die geen
einde kent.

Laat hem daar wonen voor goed.

Dank U, mijn lieve kinderen en kleinkind,
voor alles wat gij voor mij hebt gedaan ;
voor alle goedheid die ik tot in mijn
laatste momenten van u mocht onder-
vinden.

Moeder en ik bidden voor u.

Wees goed voor elkaar.

De families

VERSMISSEN, VERLINDEN,
VAN DER PUTTEN, VAN WEYMEERSCH,
VAN DER SCHUEREN,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en uw gelovig gebed.

Namis : woensdag 7 november te 19 u.

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel