

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Christus.

†

Een gedachtenis in uw gebed wordt gevraagd
voor de Jongheer

Germain Versmissen

zoon van Petrus en Anselma
DE VLEESCHAUWER,

geboren te Michelbeke op 1 oogst 1942 en in Gods
eeuwigheid binnengeropen te Gent op 4 juni 1963,
geheilgd door de Sacramenten van de zieken.

Het lijden neemt in het kader van de levenswijze en de levensbeschouwing van de christen geen andere plaats in dan al het overige, wat een mensenleven vult: gebed, arbeid, vreugde, gemis, groei, rijping en voltooiing; alles is ondergeschikt aan de wil van God. Dit is een wet, waarnaar de Godmens Jezus Christus zelf leeft en werkt en heilig is. Het is de eeuwige wet van de liefde; God verkondigt haar aan zijn schepselen als de wet van zijn wil en hen, die Hij uit liefde heeft geschapen, roept Hij daardoor, opdat zij vanwege hun kleine verlangens niet hun eeuwig verlangen zouden verdragen en Hem vergeten.

Zich overgeven aan de wil van God in het lijden is iets heel anders dan zich schikken in het onvermijdelijke. Het betekent niet alleen halt houden voor het onafwendbare als een zwakke uiting van onze menselijke onmacht, maar een waarachtige daad, die door het lijden uitgroeit tot de volle kracht van zedelijke heldhaftigheid, een daad die het lijden verenigt met de verlossingsdaad van Christus en diens verlossingswerk met Hem voltrekt.

Heer, ik dank U, omdat in zo weinig jaren de maat van mijn verdiensten vol is en Gij mij komt halen om, na met U te hebben geleden, met U te worden verheerlijkt.

Vader, ik was graag uw vreugde en fierheid gebleven. Nu laat God mij uw hulp en troost zijn van uit de hemel.

Moeder, gij hebt mij het aardse leven met offerliefde gegeven, gij hebt mij met de grootste toewijding verzorgd. Ik zal God vragen U daarvoor mijn dank te mogen tonen.

Broer en zuster, bewaart de herinnering van uw broer en denkt er aan dat iedereen alle dagen bereid moet zijn om God te dienen en daardoor bij Hem te geraken.

Grootmoeder en familie, bidt voor mij. En gij vooral, Heerroom, priester-missionaris en tante-religieuze, die zo innig met de Heer leeft en uitsluitelijk voor Hem werkt, wilt mij aanbevelen aan de oneindige barmhartigheid van God. Ik zal voor U bidden.

«Moge de heilige Moeder Gods haar ogen welwillend tot u keren en Jezus Christus u verschijnen met minzaamheid en vreugde en u opnemen onder hen, die voortdurend bij Hem zijn. Amen.



De Families

VERSMISSEN,
DE VLEESCHAUWER,

danken U om uw bliken van
kristelijke deelneming.

Uitg. M. Van Cauwenberge, Michelbeke