

Uit de diepte van ellende Heer, roep ik om hulp.
Gij kunt mij redden. (Ov. Lit.)

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFER

GODELIEVE VERSMISSEN

dochter van Mijnheer en Mevrouw

Petrus en Anselma DE VLEESCHAUWER

geboren te Michelbeke, de 23 november 1948 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Brakel, de 22 mei 1976, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.



De families

VERSMISSEN en DE VLEESCHAUWER,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

De mens is geschapen naar het beeld van
God en zijn gelijkenis. Godelieve droeg dat
beeld in haar, bijzonder door haar deelname
aan het lijden van Christus. Zij heeft waarlijk
met de Heer meegeleden en de laatste weken
van haar leven waren een echte kruisweg, de
loutering voor de eeuwigheid.

Aan de eenvoudigen van harte behoort het
Rijk der Hemelen.

Wanneer gij blijde zijt, schouwt dan diep in
uw hart en ge zult zien dat, wat u smart gege-
ven heeft, ook vreugde brengt. Wanneer gij ver-
drietig zijt, blikt dan opnieuw in uw hart en gij
zult zien dat ge weent om wat u vreugde schonk
(Gibron)

Geliefde ouders en familie, reeds lang lag
mijn afsterven in het vooruitzicht, maar niemand
kon voorzien dat mij zo'n lange lijdensweg be-
schoren was. Moedig heb ik Gods wil aanvaard
en van uit de hemel zal ik u nu verder lief-
hebben. Hebt dank voor uw liefde en de toe-
gewijde zorgen waarmee ge mij hebt omringd.

Mijn bijzondere dank gaat ook naar de eer-
waarde zusters en verpleegsters van het zieken-
huis die door hun meelijdende zorgen elke dag
weer een straaltje zon brachten in mijn leven.
Weest voor elkaar een steun en troost en bidt
voor mij.

Jezus barmhartigheid.