

In de vrees des Heren geleefd hebbende, is zij in vrede
gestorven. Tob. XV. 4.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Irma, Zulma VERSMISSEN,

echtgenote van Mijnheer

ALFONS KINT.

Geboren te Elst, de 9 augustus 1891 en godvruchtig
overleden te St Blasius-Boekel, de 31 januari 1960.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten en de
Pauzelijke Apostolische Zegen.

Zij was lid van de Voortplanting van het Geloof.

Zij heeft Maria aanroepen tot het einde toe, omdat de
ware dienares van Maria niets te vrezen heeft in het uur des
doods.

O geliefde moeder, wii zijn bedroefd omdat wii in u onze
troost verloren hebben, maar hetgeen ons bedroefd is voor
u een zegepraal.

Zij was een ware kristene vrouw vol van geloof, alle zon-
dagen, niettegenstaande de verre afstand, was zij op haar
post in de mis.

Bemide echtgenoot, laat uw tranen vloeien, dat blijft
niet ontroostbaar, want eerlang zullen wij elkander weder-
zien in de hemel. Ik laat u de zorg over die God ons toe-
vertrouwd heeft, aanvaard haar met moed en betrouwen
op de goddelijke Voorzienigheid, en gij kinderen, ik beveel
u aan God en aan de hoop zijner genade. Weest mij in-
dachtig in uw gebeden en vergeet niet wat gij van mij ge-
leerd en ontvangen, gehoord en gezien hebt.

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.



Mijnheer Alfons KINT,
Mijnheer Albert KINT,
Mejuffer Bertha KINT,

De familiën VERSMISSEN - KINT - DE CUBBER - MOERMAN,

diep getroffen door de blijken van genegenheid en deelneming in
rouw, en om de gebeden voor hun dierbare afgestorvene,

DANKEN U.