

« Niet mijn wil, maar U wil geschiede ».

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

MARIA VERSMISSEN

dochter van wijlen

Petrus en Stefanie VAN WIJMEERSCH

geboren te Michelbeke, de 7 november 1914 en
godvruchtig overleden in de kliniek H. Familie
te Gent, de 13 juli 1983, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.



De families

VERSMISSEN en VAN WIJMEERSCH,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

Een vrouw met een goed hart,
die kon meeleven met wel en wee van anderen,
gulhartig met haar bescheiden middelen.

Ze was graag onder de mensen,
ze hield van jovialiteit en vriendschap ;
gevoelig als ze was,
kon ze soms lijden onder eenzaamheid.

Ze was recht-uit, openhartig,
en kon zich ergeren aan onze " modernen tijd. "

Een sterke vrouw,
dapper is zij haar levensweg gegaan ;
in het geloof waarin ze was opgevoed
heeft ze geleefd, heeft ze gewerkt, gezorgd,
gestreden
en is ze vroom gestorven.

Hoe kostbaar mensen zijn
beseft men pas tonvolle
wanneer ze ons ontvallen.
Zo is het telkens weer...

Moge onze hemelse moeder Maria,
wiens naam zij met ere droeg,
ons en haar geleiden naar Jezus, haar Zoon.