

Om God heeft zij gewrocht.
Met God heeft zij geleden.
Op God heeft zij gehoopt.
Tot God heeft zij gebeden.
Naar God is zij gerezen! G. G.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Marie-Melanie VERSMISSEN

Weduwe van
Camiel D'HAEYER

geboren te Nederbrakel, de 15 Augustus 1874.
en er godvruchtig overleden, de 25 Juli 1951.
Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van de Derde Orde, van de Confrerie van de
H. Barbara en de Vrouwenbond van het H. Hart.

Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want zij zal hem een bron van geluk zijn.

Zij sterven niet onvoorziens die steeds hun uitersten indachtig zijn. God heeft haar immer bereid gevonden, omdat haar lange leven altijd een gedurige voorbereiding was tot de dood.

H. Ther.

De gedachtenis van deze eerbare en deugdrijke moeder zal in eer en zegening blijven bij allen die haar hebben gekend. Zij was een voorbeeldige echtgenote, een tedere en bezorgde moeder, een eerbare weduwe die haar brood niet in ledigheid heeft geëten, want met hart en ziel leefde zij voor 't geluk harer kinderen en door wijze lessen en stichtende voorbeelden ging ze hen voor op de weg van eer en deugd.

Bemide kinderen, mijn leven lang heb ik voor U gezorgd en geofferd; dat de christene deugd uw erfdeel weze en blijve. Ik

verlaat U met een gerust gemoed dat ge zult braaf en deugdzaam blijven. Laat me thans voortleven in uw dagelijks gebed, in de troostvolle herinnering aan al wat gij van mij gehoord en gezien hebt, in de goede hoop samen met vader bij God eenmaal verenigd te zijn.

Mijn lieve neef die op de dag van mijn afsterven tot Gods Priester zijt gewijd, hoe vurig heb ik verlangd U aan het H. Altaar zingend en lezend God te zien loven en danken. Vanuit de hemel zie ik met welbehagen op dat H. Schouwspel neer. Bidt voor mij in het H. Misoffer. Vaart wel ende levet scone.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. aft.)

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

*De kinderen en kleinkind van wijlen
Heer en Mevrouw Camiel D'HAEYER-
VERSMISSEN.*

Dr. De Ruyver, Nederbrakel.