

Van mij staat in God een levend beeld,
door Hem bedacht, bevestigd en beminnd.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Zulma - Helena VERSMISSEN

echtgenote van de Heer
Clement DE VOS

geboren te Elst op 30 januari 1901 en godvruchtig overleden te Oprakel op 16 juni 1967, voorzien van de H.H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Ze was lid van de Bond van het H. Hart, de Confrerie van het H. Hart en van de K. A. V.

Hoe ledig is het huis waar moeder woonde, nu ze uit ons midden is verdwenen! De laatste liefdeband met ons goede moeder is nu verbroken. De dood zo betrekkelijk vroeg ingetreden opent ons de ogen, hoe broos en vergankelijk alle dingen zijn in ons aards bestaan. O Heer, die alles op zijn beste schikt voor dezen die U beminnen, hoe groot dit verlies en onze smart is, we onderwerpen ons aan uw H. Wil.

Moeder was een waar toonbeeld van zelfopofferende liefde, een deugdzame en rechtschapen vrouw, eenvoudig en zeer diep gelovig, oprecht en onberispelijk van zeden, fijngevoelig van geweten, werkzaam en bezorgd, voorzichtig en waakzaam om alles en allen, wat de Heer had toevertrouwd in het leven. Bij haar vonden man en kinderen goedheid, vrede, geluk en geborgenheid. Is moeder zijn niet een levenstaak van onafgebroken zorg en toewijding?

Gelijk gans haar leven is geweest : schoon, zacht en voorbeeldig zo was ook haar betrekkelijk vroeg levenseinde ; stichtend ; zacht en vredig is ze in de Heer ontslapen, met een onwankelbaar vertrouwen in leven en sterven op de Moeder Gods, die haar zal binnen leiden in de vreugde van het zalige Hiernamaals.

Dierbare echtgenoot, wat ge voor mij tijdens mijn leven geweest zijt en gedaan hebt is de heerlijke bekroning geweest op de trouw en liefde, die we eens voor Gods altaar beloofden. Ik dank U voor alles. Het spijt me U te moeten verlaten op de drempel van een welverdiende rust. Moge de Heer U versterken en vertroosten in die droeve dagen van eenzaamheid.

Mijn geliefde kinders, schoon- en kleinkinders, blijft het beeld van uw goede en vroom kristelijke moeder in uw hart bewaren. Blijft plichtsgetrouwe kristenen. Sta vader bij in een gelukkige oude dag. God zegene en beware U allen. Gedenk me in uw gebeden.

De families **VERSMISSEN**, **DE CUBBER**, **DE VOS** en **GAUBLOMME**,
innig getroffen door de blijken van deelneming in rouw en gebeden, danken u van harte.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel