



VROOM AANDEUKEN AAN

Mejuffer

IRMA-MARIA VERSTICHEL

dochter v. wijlen Charles en Stephanie Verhoeve
geboren te Bevere-Oud., de 31 Januari 1874 en aldaar
godvruchtig overleden, de 22 November 1954
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Ik heb altijd in uw tegenwoordigheid gewandeld o Heer!
Gij hebt mij de hand genomen & volgens Uw H. Wil geleid.
Wat heb ik op aarde anders gewild dan U. Gij zijt de sterkte van mijn hart & mijn erfdeel in d'eeuwigheid.
Ps. 2, XXII.

De geest van geloof bezielde haar en geleidde haar in haar werken; zij wist dat de rechtvaardige leeft door het geloof.

Edelmoedig van inborst, spande zij zich in, om elkeen dienst te bewijzen, zowel door lastige en vermoeibare zorgen, als door alledaagse bezigheden. Door nauwgezette oprechtheid en eerlijkheid, won zij het volle vertrouwen van degenen, in wier dienst zij vertoefde. Zolang zij haar leven zo kon doorbrengen, was zij overgelukkig en tevreden.

Rustig zoals zij geleefd heeft, is zij in de Heer ontslapen, waar de eeuwige beloning haar wordt geschonken.

Zusters en broeder, ik dank U allen voor uw genegenheid, liefde en steun; vooral U mijn broeder, bij wien ik mijn laatste levensjaren doorbracht; dank voor de zorgen en steun in mijn kwellingen.

Bloedverwanten en vrienden, vaartwel! - Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300 d. afl.)

Druk. A. Van Neste, Kortrijkstr. 52, Bevere.

Om uw deelneming en gebeden danken U hartelijk :

Mijnheer en Mevrouw Leon VAN HOUTTE-VERSTICHEL, kinderen en kleinkinderen;

Mevrouw Weduwe Armand UYTREBROECK-VERSTICHEL;

Mijnheer Jan FINJAER-†VERSTICHEL, kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Emiel VERSTICHEL-DE VRIEZE;

Mijnheer Joseph DE MOR-†VERSTICHEL, kinderen & kleinkind;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mr en Mevr. Hilaire
VERSTICHEL-VAN HEUVERZWIJN;

De familiën VERSTICHEL en VERHOEVE.