

Het is zo schoon een goed mens te zijn.



IN ONS GEBED

EN IN DE H. EUCHARISTIE GEDENKEN WIJ

**Mevrouw Maria VERSTICHEL**

weduwe van de

**Heer Hector VAN DORPE**

geboren te Antwerpen op 6 april 1895 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 20 januari 1977, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Leven is weven en sterven is zijn stuk ingeven. Veel en lang heeft zij geweven. Deze eenvoudige en doorgoede vrouw heeft met een gerust gemoed haar einde zien naderen. Uit gans haar verschijning straalde goedheid, eenvoud, geluk en vrede. Van in haar prille jeugd tot op gevorderde leeftijd heeft ze veel en hard moeten werken. Naast het werk in haar gezin en op haar bedrijf vond zij nog de tijd om andere mensen in nood te gaan helpen. Overal was ze graag gezien omdat ze zo eenvoudig, vriendelijk en gediensstig was. Ze leefde innig mee met de vreugde en het leed van de anderen. Zij was bovendien zeer vrijgevig. Werkelijk, ze zou het al hebben weggegeven.

God beminnen was voor haar geen ijdel woord, maar een diepe werkelijkheid. Ze stelde al haar vertrouwen op de hulp en de zegen van hierboven. Haar goedheid was een stukje afstraling van Gods liefde. Bidden en werken waren voor haar schering en inslag.

Toen haar gezondheid het niet meer toeliet nam ze haar intrek in het bejaardentehuis van Oudenaarde. Ze leefde stil, mijmerend over het verleden en toch gelukkig midden haar kamergenoten. Ook daar, in de vrouwenzaal, was ze een stil voorbeeld van goedheid en dankbare liefde voor de anderen.

Nu mag zij bij God het loon ontvangen van al haar bidden, werken en zwoegen.

Beste familie en vrienden die goed voor mij zijn geweest en die mij kwam bezoeken in mijn laatste levensjaren, ik dank u duizendmaal heel oprecht voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Ik spreek voor u allemaal ten beste bij de hemelse Vader.

Zuster Myriam en verplegend personeel, ik dank u voor uw goedheid, uw genegenheid en uw toegewijde zorgen jegens mij. God zal het u lonen.

Beste kamergenoten, heb dank voor uw liefde en goedheid jegens mij. U zult me niet meer zien voortsoffelen bij u. Ik ben in de Hemel.

WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK

VOOR UW BLIJKEN VAN MEDELEVEN

EN VOOR UW GEBEDEN.

DE FAMILIE

J.v.b.