



**BID OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

## **Achiel VERSTICHELEN**

weduwnaar van

**Mevrouw Maria-Theresia PONCHAUT,**

geboren te Nederbrakel op 30 juni 1896 en er  
onverwachts overleden op 31 oktober 1971,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
« in extremis » en de Pauselijke Zegen in  
het stervensuur.

In alle stilte had hij wellicht zijn gedach-  
ten laten gaan naar hen die hem nog steeds  
duurbaar waren, hoewel zij reeds een hele  
tijd dit leven verlaten hadden; vooral nu het  
feest van Allerzielen voor de deur stond,  
dacht hij aan hen nog meer dan anders. En  
al woog hem de eenzaamheid, toch wou hij  
niet klagen want steeds toch was zijn diep-  
ste verlangen dat zijn kinderen en kleinkin-  
deren gelukkig hun eigen leven mochten uit-  
bouwen.

Denkend aan hen die hem verlaten hadden  
is hij plotseling van ons heengegaan, als  
wou hij met zijn heengaan ook niemand stor-  
ren. Moge God hem nu in Zijn barmhartigheid  
opnemen in Zijn Vaderhuis en hem nu laten  
genieten van een eeuwige rust en vrede.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,  
ik dank u om alles wat gij voor mij gedaan

hebt. Uw genegenheid en uw liefdevol dienst-  
betoon, het was telkens voor mij een bron  
van vreugde en geluk. Denkt ook nu nog af  
en toe eens aan mij in een vroom gebed.

Beste vrienden en geburen, ook u wil ik  
danken voor uw genegenheid; bidt ook gij  
nog eens voor mij tot God om Zijn erbarmen.

De heer en mevrouw  
Sylvain DE GEETER-VERSTICHELEN,  
De heer en mevrouw  
Robert VERSTICHELEN-BILAU,

zijn kinderen.

Jongeheer Jean-Pierre DE GEETER,  
Mejuffer Martine DE GEETER,  
Jongeheer Albert VERSTICHELEN,  
zijn kleinkinderen.

De families  
VERSTICHELEN, PONCHAUT, MINNAERT,  
CAROBEL.

**danken U voor de blijken van christe-  
lijke deelneming.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel