

De dood is de weg naar het leven.



## Bid voor de ziel

van

**ALBERT VERSTICHELEN**

echtgenoot van

**BERTHA COESENS**

geboren te Nederbrakel de 8 Januari 1902 en er  
godvruchtig overleden de 25 Januari 1951.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



“ Het leven is een kruisbanier, door goede en kwade dagen..”, dichtte G. Gezelle, En waarlijk dit kan gezegd worden van de man wiens heengaan we nu betreuren,

Vlijtig en zonder zichzelf te sparen heeft hij gearbeid. Niets was hem te zwaar als hij maar wist dat hij daardoor zijn gezin zou vooruithelpen. Doch zijn krachten zouden weldra begeven en hij zou als slachtoffer vallen van zijn arbeid, Langen tijd heeft hij het kruis van zijn lijden gedragen met gelatenheid en geloof, tot op de dag dat hij zou opklimmen naar het oord waar geen lijden of droefheid zijn geluk zou komen storen. Daarom zal God hem dan ook lonen om al die miserie en dat lijden.

Dierbare echtgenote, zwaar is de slag, die u tref, Hoe moet ik u danken om al de zorgen, die ge mij verleend hebt. Sa-

men met u vraag ik God dat Hij u zou helpen om uw kruis met geloof te dragen. Moge Hij u honderdvoudig lonen voor uw toewijding en uw liefde.

Mijn zoon, nu moet gij alleen voor uw moeder zorgen, weet dat ge enkel door daden uw liefde toont, en blijf de voorbeeld van uw vader indachtig.

Mijn familie, dank om uw genegenheid, vergeet mij ook nu niet in uw gebeden.

Mijn vrienden, mijnwerkers, uw ondermijnende arbeid heeft ook mij naar het graf gesleurd. Trekt er een les uit en doe uw best om steeds zo te leven gelijk ge in het uur van uw dood wilt bevonden worden. Vergeet uw werkmakker niet.



Mevrouw Albert VERSTICHELEN geborena Bertha COESENS ;

Mijnheer Julien VERSTICHELEN ;

De Familiën VERSTICHELEN, VIVILLE, COESENS, VAN TWEMBEKE;

BEDANKEN.

.....  
Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt