

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

ALICE VERSTICHELEN

weduwe van de Heer Arthur LIMPENS,

geboren te Nederbrakel op 31 januari 1907
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 4 augustus
1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wanneer we treuren om de goede en liefdevolle moeder die ons verliet, dan is het omdat we haar zo innig beminden, omdat ze voor ons zoveel gedaan heeft. De grootste vreugde in haar leven was alles te doen voor het welzijn van allen die haar waren toevertrouwd.

In eer en deugdzaamheid heeft ze geleefd, gelaten heeft ze afscheid genomen van deze wereld. Bij haar overlijden laat ze ons de erfenis na van haar wijze lessen in christelijke en moederlijke bezorgdheid.

Als haar kinderen zijn we fier zo te mogen spreken over moeder. We zijn haar zeer dankbaar voor de wijze levensweg die ze ons heeft uitgetekend en tevens voor haar nooit afatende dienstbaarheid voor ons allen.

Dierbare kinderen, mijn aardse loopbaan is beëindigd, maar nu geniet ik de vreugde bij de Heer. Troost U, van hieruit blijf ik U met mijn moederlijke genegenheid omringen. Dank voor uw kinderlijke liefde.

Ook U allen, mijn vrienden en kennissen, en vooral U die me bij mijn ziekte omringd hebt met uw zorgen en liefde, ben ik zeer erkentelijk.

Bidden we de Heer, ons allen hier eens te willen verenigen rondom Zijn troon van vrede, geluk en eeuwige liefde.

De families

VERSTICHELEN, LIMPENS,
VIVILLE, COESENS,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel