

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van Mijnheer

Alphonse Verstichelen

echtgenoot van Mevrouw

Prudence Vandeparre

geboren te Paricke, den 11 Mei 1862 en godvruchtig
overleden te Everbeek, den 4 Maart 1945.

Versterkt door de H. H. Sacramenten, der stervenden.

Eerelid van den Bond van het H. Hart.

Lid der genootschappen van de H. Barbara en van
den H. Rozenkrans van Paricke.

Een eerekroon is de hooge ouderdom die op den weg der
gerechtigheid gevonden wordt. Spr. XVI 31

Zalig zijn zij die den weg des levens onbevleekt bewan-
delen en 's Heeren geboden getrouw onderhouden.

Ps 118.

Als op een eerepost nam hij regelmatig deel bij de maan-
delijksche Communie van den H. Hartebond. Dagelijks
tot zijn laatste dagen en bij guur weder was hij tegenwoor-
dig in het H. Sacrificie der Mis om hulp, troost en sterkte
te vragen.

Een bijzondere devotie had hij voor O.L.V. van den H.
Rozenkrans. Zeker, van hem mag gezegd worden: « De
rechtvaardige sterft gerust want zijn dood is een overgang
tot een beter leven »

Teerbeminde echtgenoot, duurzame kinderen hebt dank
voor uwe gedurige en liefderijke zorgen waarmede gij mij
hebt omringd. Ik heb de belooning mijner werken reeds
ontvangen. Ik ben vereenigd met mijne overledene kinderen.
Volgt stipt mijn voorbeeld, wij zullen elkander in den Hel-
mel wederzien. De vier akten, a. u. b.

Allerheiligste Hart van Jesus, ik stel mijn betrouwen
op U. (300 dagen aflaat).

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. a.)

Druk. Depessemier - Everbeek.

De familiën VERSTICHELEN, VANDEPARRE,
VAN DE MERGEL en VAN DIJCKE,

Bedanken.