



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Cyriel VERSTICHELEN

echtgenoot van Mevrouw
Bertha DE COCK

geboren te Parike op 26 november 1905 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbrakel op 21 augustus 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals wij hem immer gezien en gekend hebben, zo is hij gestorven; met de stille vrede op het gelaat en ons Heer in het hart. Een brave man en een goede vader werd ons ontstolen. Zijn leven heeft hij gewijd aan zijn huisgezin; op het laatst was zijn grootste voldoening zijn kinderen gelukkig te weten en met hun vooruitgang mee te leven.

Is het wonder dat vele met eerbied zien naar die voor immer gesloten ogen? Maar dan gaan onze blikken ook naar boven; God wij danken U voor die voortreffelijke man, die zorgzame vader en wij smeken U: Moge hij in vrede rusten.

Beminde echtgenote, zwaar is de beproeving die de Heer U laat overkomen - troost U, want waar de Heer slaat, zal Hij ook zalven. Mijn kinderen en kleinkinderen, door uw liefde en zorg hebt gij mijn lijden gelenigd en in mijn smart mij getroost. Ik dank U voor die kinderlijke genegenheid. Bidt veel voor mij. Blijft steeds deugdzzaam, daarin immers liggen en het geluk en de ware vrede opgesloten.

Mijn dierbare bloedverwanten en vrienden gedenkt U mijner en tot het blijde wederzien.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families VERSTICHELEN, DE COCK, SPI-
TAELS en MINCKE,

DANKEN U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.