

Alles is geschied gelijk het de Heer beliefdde :  
de naam des Heren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN DE  
HEER

## **Florent, Cyriel VERSTICHELEN**

**echtgenoot van Mevrouw Suzanne PIETERS,**

geboren te Parike op 14 januari 1912 en god-  
vruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus  
te Brakel-Opbrakel op 24 november 1977,  
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

Bescheiden en nederig heeft onze dierbare  
overleden noch roem noch lof betracht; met  
een rechtzinnig gemoed heeft hij geleefd en  
gewerkt voor God en voor zijn gezin - Zalig  
de mens die zijn leven schikte naar 's Heren  
wet: hij zal de kroon van het leven ontvangen  
die de Loner van goed en kwaad beloofd heeft  
aan wie Hem trouw dienen en hun evenmens  
beminnen.

Mijn dierbare echtgenote vaarwel; heb dank  
voor uw genegenheid en liefde mede om de  
zorgen aan mij besteed. Al ben ik van U  
gescheiden, ik heb U niet verlaten, we zien  
elkaar terug bij de Heer. Mijn dochter en  
kleindochter, staat vast in de Heer, weest niet

angstig bezorgd, maar in alle omstandigheden  
bidt God. Doet wat ge geleerd hebt: uw  
plicht en de God van vrede zal met U zijn.  
Vergeet mij ook niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VERSTICHELEN, STEVENS, PIETERS,  
VERBRUGGEN,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel