



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Germain VERSTICHELEN

echtgenoot van **Marguerite GODYN**

geboren te Everbeek op 9 januari 1928 en
overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te
Zottegem op 22 september 1994, voorzien
van de H. Sakramenten.

De families

VERSTICHELEN, VANDEWATTIJNE,
GODYN en DOCCLO

danken U voor de bliken van
medeleven in hun rouw.

We weten dat ieder die geboren wordt, eens zal moeten sterven. Doch als kristen mens weten en geloven we dat de dood niet het einde is, maar een overgang van dit tijdelijke leven naar het eeuwig leven. De overledene die we vandaag begeleiden naar het eeuwig leven, heeft bovendien ook ervaren dat dit leven bestaat uit goede en kwade dagen, ziekte en pijn waren hem niet vreemd, ook al heeft hij erover gezwegen en zijn pijn moedig gedragen. Gelukkig mocht hij rekenen op zijn trouwe echtgenote die hem zo goed mogelijk ter zijde stond.

Bidden we nu de Heer dat Hij Germain in Zijn Barmhartigheid vergiffenis schenke voor zijn tekorten en hem opneme in het hemelse vaderhuis ten eeuwige leven.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Druk. A. De Borre-Mincke - 9570 Lierde
Tel. (055) 422091
Rouwleiding Piteraerents-De Cubber
Ten Bosse 24, Brakel