

Gelijk het de Heer heeft behaagd zo is het geschied, de Naam des Heren zij gezegend.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
HENRI VERSTICHELEN**

weduwnaar van Marguerite Dubois, in
1e huwelijk, en echtgenoot van
Esther Van Wassenhove

geboren te Parike de 13 augustus 1895 en
schielijk overleden te Everbeek,
de 29 augustus 1957.

Man van eer en plicht, eenvoudig en oprecht, gediensig en vlijtig aan het werk, zelfs nog wanneer zijn krachten begonnen te begeven, gaf hij aan iedereen het voorbeeld van werkzaamheid en viel als op het veld van eer van de arbeid, door de dood verrast.

Henri was een goed mens die aan niemand een dienst kon weigeren en dag en nacht mocht aangesproken worden, om waar het nodig was, zijn evenmens bij te staan. Zijn plotselinge dood zelf, is voor ons een voorbeeld en een les. Eens te meer wordt de voorspelling van de Meester in hem bewaarheid: « Weest ook gij bereid want de Mensenzoon komt op een onvoorziën uur.»

(Matth. XXIV. 44.)

Bemide Echtgenote, lieve Kinderen en Kleinkinderen ik dank u voor uw standvastige genegenheid en onverpoosde zorgen, waarmede gij mij hebt omringd.

Gij mijn bemide Broeders, Schoonzusters en Familieleden, blijft mij steeds indachtig in uw gebeden. Dit weze de blijvende band tussen ons die naar het Vaderhuis zijn teruggegaan en degenen die nog een wijf op dit tranendal blijven vertoeven

Ik zeg u allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn ziel en mijn leven.

Jezus, Maria, Jozef, staaf mij bij in mijn laatste doodstrijd.

Jezus, Maria, Jozef, dat ik sterve in uw heilig gezelschap. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. af.

H. Hart van Jezus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne. 300 d. afl.

De familiën

**VERSTICHELEN-DE KONINCK,
DUBOIS-ROSKAM, en
VAN WASSENHOVE-DE WOLF**

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.**

Dr. Vw Modde, Everbeek.