

Opdat zij dele in het leven dat God
voor ons allen heeft bereid

+

BID VOOR MEVROUW

Julia VERSTICHELEN

echtgenote van de Heer

Cyriel VANDEWATTIJNE,

*geboren te Zarlardinghe op 7 december
1899 en godvruchtig overleden in de
Sint-Franciscuskliniek te Opbrakel op
16 mei 1971.*

*Zij ontving de kracht van het Sakra-
ment van de zieken.*

Het leven van een kristen mens is
een weg die hemelwaarts loopt... Maar
het is een kronkelweg en naast de
bloemen langs de weg staan ook dis-
tels en doornen van beproeving en
lijden.

Bloemen verblijden. Dankbaar heeft
Julia de vreugden van het leven aan-
vaard en met haar blij karakter heeft
zij die vreugde meegedeeld aan haar
man en kinderen.

Distels en doornen doen lijden. Maar
lijden adelt. Julia kende ook de adel
van het lijden en haar diepste visie
op leven en dood formuleerde zij zo

schoon op de dag van haar operatie :
« en als ik dan moet gaan, ben ik maar
lijk iedereen ».

Dierbare man, dochter en beste
pleegzoon, graag was ik nog bij U
gebleven om bij U te zijn en bij de
goede mensen van onze buurt. Ik
voelde mij er nooit verlaten. Ik zeg U
nogmaals dank voor elke zorg, elke
genegenheid die ik zo dikwijls mocht
ondervinden, vooral gedurende mijn
ziekte.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families Verstichelen, Spitaels,
Vandewattijne, De Vos,

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel.