

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

KAMIEL VERSTICHELEN

weduwnaar van

CLEMENCE VIVILLE

en van

EUGENIE VIVILLE

geboren te Nederbrakel, de 3 Augustus 1861, en
er godvruchtig overleden de 29 Augustus 1948.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden
Lid van de Bond van het H. Hart en van het
Xaverianengenootschap.

In al zijn levensuitingen liet de duurzame overledene zich geleiden door het aanmoedigend woord van de Zaligmaker: "Wie Mij beleden zal hebben voor de mensen, die zal Ik belijden voor Mijn Vader die in de Hemel is., Vandaar zijn diepe eerbied en rechtzinnige liefde voor Gods kerk en voor Gods dienaars. Voor zijn evenmensen had hij een edel, gouden hart. Hij was minzaam en eenvoudig in zijn omgang, rechtschapen in zijn spreken en in gans zijn handel en wandel. Hij was dienstvaardig voor iedereen en sprak geen kwaad van de mensen, Sterk als een eik stond hij in het leven. De wet en de plicht van de arbeid was hem heilig. Hij heeft waarlijk zijn brood in ledigheid niet geëten maar rusteloos werkte hij om aan zijn gezin een ervol bestaan te verzekeren. Met veel geduld en onderworpenheid aan Gods Wil heeft hij de ongemakken van zijn ouderdom en de smarten van zijn ziekte gedragen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, in alle recht zinnigheid meen ik mijn plichten te hebben volbracht tegenover God en de mensen en aan u steeds het goed voorbeeld te hebben gegeven. Ik dank U voor Uw liefde en voor de goede zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Eén zaak vraag ik u: blijft trouw aan Vaders voorbeeld en vergeet hem niet in uw gebeden.
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust!

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Kamiel VERSTICHELEN-VIVILLE ;
De Familjen VERSTICHELEN, GOSSYE, VIVILLE, VIVILLE ;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in den rouw die hun komt te treffen.