

O gruwelijke Dood, hoe duidelijk leert Gij ons  
wat wij, mensen, hier op aarde, enkel maar zijn.  
(H. Ephrem.)

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

### LOUISE-EULALIE VERSTICHELEN

echtgenote van Mijnheer

#### OMER-HENRI PONCHAUT

geboren te Nederbrakel de 17 October 1892,  
en na een smartvol ongeval overleden te Opbrakel  
(kliniek) de 6 Juli 1954.  
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



Wat is er van de Dood te geloven? Dat niemand die geboren is, haar kan ontgaan, en daarenboven dat zij ons kan overkomen, als wij ze het minst vrezen. (Catech.)

De geliefde overledene werd aan haar beminde familie letterlijk ontstolen en dan nog op het ogenblik van een blij wederzien. Zij was naar de geboortestreek teruggekomen om deugd te hebben aan het familiebezzoek en... och God! — het werd haar noodlottig: onder de ogen van haar dierbaren werd ze uit dat geliefd midden weg-gemaaid!

O God, welk een diepe wonde slaat Gij in ons hart! De droefheid overmeestert ons maar wij buigen het hoofd voor uw H. Wil, want wij weten dat Gij voor ons een Goede Vader zijt en onze smart zult zalven.

Dierbare Echtgenoot, beminde Kinderen, wij hoopten nog lange jaren gelukkig samen te zijn in onze gemoedelijke huiskring. Onvoorziens laat ik U met al de lasten, doch heb moed: Zichtbaar verlaat ik U maar onzichtbaar blijf ik in uw omgeving om over U te waken en voor U bij O. L. Heer ten beste te spreken. Tot wederziens dan in eeuwige blijdschap.

Dierbare Familieleden, vaarwel en hebt dank voor uw getrouwe genegenheid. Bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige Rust.  
De 4 akten a. u. b.



Mijnheer Henri PONCHAUT;  
Mijnheer en Mevr. Julien PONCHAUT-  
VAN DER MEULEN en zoon Michel;  
Mijnheer Marcel PONCHAUT;  
De Familiën VERSTICHELEN-  
PONCHAUT;

Bedanken U voor Uw bliken van  
medevoelen in hun rouw.

---

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.