

De mens die in lijden en sterven zich aan den wil van
God overgeeft, ontslaapt in vrede. H. Alph.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria VERSTICHELEN

echtgenote van Mijnheer

Gaston DE NOOZE,

geboren te Parike, den 6 December 1902, en overleden te Zarlardinge, den 13 September 1951, voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Ellendige dagen en droeve nachten heb ik geteld ; mijn hulpeloze kwaal weerstond aan alle geneesmiddelen. Gelijk het den Heer behaagde, zó is het geschied.

Zij was ene onberispelijke, verstandige huisvrouw ; ene voorzichtige, zorgvuldige moeder, die duurzame lessen en christene voorbeelden ten erfdeel laat.

De dood, het groot geheim der dood, leert ons kennen wat wij zijn in de wereld ; de gezondheid is maar een ijdel woord, het leven is maar een droom, alles hier is ijdelheid behalve God te dienen. Bossuet.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, vaartwel ! Ik verlaat een leven van ellenden voor het rijk der hemelen. Hebt dank voor uwe goede zorgen en weest mij indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. J. Schrever-Gelan, Grotestraat, 73, Geraardsb.



*De familie De Nooze, Verstichelen, De Koninck
en Walraevens.*

*zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke
deelneming, betuigd in hun pijnlijken rouw,*

Danken U.