

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL  
van MEVROUW

## **Maria Ursula Verstichelen**

weduwe van **Henri VAN DE MAELE**

geboren te Ste Maria-Oudenhove den 27 October  
1875 en godvruchtig overleden te Schaarbeek  
den 27 April 1947

Versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden

---

Als Kristene stond zij onwankelbaar in haar geloof gansch verkleefd aan God en zijn H. Kerk. Als moeder was zij een toonbeeld van teedere bezorgdheid, van onverbreekbare verkleefdheid. Allen hebben wij haar gekend vol minzaamheid jegens iedereen.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde, onze dagen zijn er als een schaduw en wij verblijven er slechts een oogenblik.

De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods, het waar verstand in het afwijken van het kwaad.

Gij mijn duurzame Kinderen, die mijn vreugde zijt en mijn kroon, staat vast in den Heer, volgt mijn voorbeeld en legt u den plicht op voor de rust van mijn ziel te bidden.

Ik ga mij met uw vader, zoo pas van u weggenomen vereenigen in den hemel. Vandaar zullen wij samen over ons kroost waken en voor u bidden.

Bidt de 4 Akten

Om uw bliken van genegenheid en Uw gebeden, danken  
U van harte

Mijnheer & Mevrouw TALPAERT-VAN DE MAELE;

Juffrouw Bertha VAN DE MAELE;

Mijnheer Leon VAN DE MAELE;

Juffrouw Gabriëlle VAN DE MAELE;

Mijnheer Georges VAN DE MAELE;

De Familiën VAN DE MAELE, VERSTICHELEN,  
D'HAEYER, DE ROE en VAN HECKE.

---

Uitg. Eeckhout Ste M.-Oudenh.