

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mijnheer

René VERSTICHELEN

weduwnaar van Mevrouw
ANNA DE SMET,

geboren te Nederbrakel op 24 december 1884 en
godvruchtig overleden te Opbrakel
op 22 september 1962,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

-†-

„O God, aan wie het eigen is altijd genadig te
zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor
de ziel van uw dienaar, die Gij heden uit deze
wereld hebt doen scheiden, dat Gij hem niet wil
overleveren in de handen van de vijand maar hem
door uw heilige engelen doet ontvangen en
tot het hemels vaderland geleiden : opdat hij, daar
hij in U gelooft heeft, de pijnen der hel niet lijde,
maar de eeuwige vrede bezitte.

(gebed uit de begrafenismis)

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uw liefde en zorgen gedurende mijn oude dag.
Blijft vader en moeder gedenken in uw familiege-
bed en in het Heilig Misoffer iedere zondag.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)



Voor uw bliken van kristelijke
deelneming in haar rouw en voor
uw gebed tot zielerust van haar
overledene, danken u van harte

De Families VERSTICHELEN,
VIVILLE,
DE SMET,

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel