

Heer, laat uw dienaar in vrede rusten!



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

THÉOPHILE VERSTICHELEN

echtgenoot van Mevrouw

Céline Vandewattijne

Oudstijder 1914-18 - Vuurkruiser

geboren te Zarlardinge, de 9 mei 1896 en schielijk
overleden te Everbeek, de 11 juni 1967, gezalfd
met de H. Olie.

De dierbare overledene was een voorbeeldig echtgenoot, een man van eer en plicht, vreedzaam, gedienschtig en edelmoedig. Zijn vriendelijke omgang verwierf hem de achting van allen die met hem in aanraking kwamen.

Getroffen door een onverbiddelijke en slopende kwaal is hij plots bezweken.

Het is een troostvolle waarheid in het leven der gelovigen, dat de dood een overgang is naar een beter leven en dat we één met Christus in de dood, ook één met Hem zijn in de verrijzenis.

Dierbare echtgenote, ons afscheid is zo plots, maar toch niet onverwacht, Gods H. Wil geschiede. Liefste kinderen en kleinkinderen, vaartwel, allen dank ik voor uw liefde en goede zorgen.

Blijft zorg dragen voor uw moeder.

Familie, vrienden, strijdmakers, vaartwel tot in het hiernamaals en vergeet mij niet in uw gebeden, ik dank u.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families

**VERSTICHELEN-SPITAELS en
VANDEWATTYNE-DE VOS**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Vw Medde, Everbeek.