



In Gods' Vrede zal voor altijd gelukkig zijn

MEVROUW

Zoë VERSTICHELEN

echtgenote van Mijnheer

Victor DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel op 5 november 1894 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Ronse op
21 februari 1968, voorbereid door de HH. Sacra-
menten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Voor moeder is het ogenblik gekomen, waar-
over Sint Paulus ons vorige zondag sprak : "Het
liefst zal ik op mijn zwakheid roemen, opdat
de kracht van Kristus in mij mag wonen" (2
Kor. 12;9). Na een leven van ware echtelijke en
moederlijke toewijding voor haar gezin, moest
moeder de laatste jaren de zwakheid en de hul-
peloosheid van het menselijke bestaan voortdu-
rend aan den lijve ondervinden. Maar in haar
was het Goede Zaad van Gods' Leven gelegd,
dat in haar menselijke zwakheid onweerstaan-
baar groeide tot de rijpheid en de vruchtbaar-
heid, die nu openbaar wordt in haar opname
bij God. Wij geloven in haar eeuwig Geluk en
dat geeft ons de troost om het verlies van haar
hier op aarde te dragen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, ik dank U voor de genegen zorgen en lief-
de waarmee Gij mij hebt omringd. Mogen wij
eens terug samen zijn, geheel gelukkig door
de Kracht van God, die alles goed kan maken.



Heer Victor DE VLEESCHAUWER,
haar echtgenoot.

Heer en Mevrouw Frans IMBO-DE VLEESCHAU-
WER, haar kinderen.

Jongeheer Marc IMBO,
haar kleinkinderen.

De families VERSTICHELEN-DE VLEESCHAU-
WER,

danken U voor de bliken van kristelijke
deelname.

Druk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel