

Voor hen die goed geleefd hebben, is de dood de overgang naar een beter leven.



**GEDENK IN UW VROME GEBEDEN**

MEVROUW

**Zulma, Melania Verstichelen**

echtgenote van de Heer

**Achiel, Gilbert DETEMMERMAN,**

geboren te Parike op 9 mei 1897 en  
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel  
op 11 januari 1978, voorzien van de HH.  
Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

---

Op het ogenblik dat men dacht aan beterschap, heeft God zijn trouwe dienaar tot Zich geroepen.

Zij was een braaf, stil mens; levend in eenvoud en rechtschapenheid, was haar hart gericht op God. Haar vroom gebed, haar trouw aan de zondagsmis waren getuige van haar schoon geloof, haar diep godsdienstig leven.

Maria, in wie zij zo een groot vertrouwen had, zal haar nu meatronen tot bij de Vader.

Dierbare kinderen, jarenlang heb ik met uw

vader lief en leed gedeeld, nu komt de dood ons van elkaar scheiden. Weest voor hem een steun in deze zware beproeving. Troost U met hem in de gedachte dat wij elkander allen eens zullen weerzien bij God. Houdt intussen de liefdeband sterk door uw gebed voor mij.

Ik dank U om de blijken van genegenheid die gij mij deze laatste weken hebt betoond. Moge de goede God mij opnemen in Zijn eeuwige liefde en U onder Zijn zegenrijke bescherming nemen.

De families VERSTICHELEN, DETEMMERMAN,  
DESCHAUWER, VANDEPONTSEELE,  
**danken U zeer oprecht voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.**

Uit. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Tel. (055) 423811