

Die dag sprak Jezus tot hem : "Laten wij over-
steken naar de andere oever." (Mc. IV-35)

†

Wij vragen U te bidden voor de
zielerust van de Heer

Paul Alexis VERSTOCKT

echtgenoot van Mevrouw

Erna VAN MELCKEBEKE

geboren te Opbrakel op 17 december 1949 en
godvruchtig overleden te Brakel (kliniek) op
2 mei 1978, gezalfd door het H. sakrament der
zieken.

Paul, uw zorgen, pijn en smarten, ook uw
glimlach die U niet verliet, zijn voorbij. Uw
lieve aandacht voor uw vrouw, familieleden
en vrienden, alles wat door uw hoofd en vin-
gers gingen, 't blijft voor ons een onuitwisbare
herinnering.

Wij kunnen vragen stellen 'waarom nu reeds' ?
Duizend vragen, geen enkel antwoord, zal de
pijn kunnen doen vergeten, die uw sterven
ons bijbracht. Ook na vandaag blijft het schrij-
nend leed ons nabij.

Paul, uw strijd is gestreden. De winter van
uw korte aardse leven is voorbij. Ge werdt
uitgenodigd naar de hemelse altijddurende
lente. Daar zult gij, "in Gods Paradijs" de
bloemzaden planten (uw verdiensten), die gij
hier op aarde reeds hadt klaargelegd : ze
mogen nu gedijen en bloeien voor de troon
van God, in eeuwigheid.

Bedroefd stellen wij ons de vraag wat wij
zonder hem zullen doen in dit jonge, frisse
gezin. Wat voor een leemte laat U achter
Paul, midden uw familie : ouders, schoon-

ouders, broers, zusters en vrienden ? Gaan wij
nu een lange eindeloze koude in ?

Goddank, als gelovige mensen, weten wij
beter. Ons geloof verdrijft de schaduwen van
de dood die ons volgen in ons aards bestaan,
en doorlicht wat ons arm beperkt menselijk
verstand niet doorgrondten kan.

Onzekerheid bedrukt ons menselijk gemoed ;
de zekerheid van ons Godsvertrouwen ver-
gezelt ons midden diepe droefheid en leidt
naar hoop, die wanhoop verdrijft. Gods gena-
de geeft ons de kracht ook nu te bidden :
"Heer, Uw Wil geschiede, geef ons de kracht
deze beproeving, naar Uw Inzichten te ver-
dragen".

Paul, gij hebt voor ons, enthousiast, geduren-
de uw jonge leven, onderworpen en gelovig,
in uw lange lijdensweg naar "de andere oe-
ver" van het Leven, dapper uw lichtend spoor
getrokken. Wij volgen U, naar Gods oneindig
Land, hopen en verlangend naar uw bezie-
ling. Gij gaat ons enkele stappen voor.

En nu, dierbare Echtgenote en gij allen die wij
dierbaar waart : tot zolang ; wij zien elkaar
terug.

Laten wij nu elkaar troosten, door de herin-
neringen aan wat hij was en blijft, nu en later :
goede Echtgenoot, beminde Zoon, hartelijke
Vriend.

Hij ruste in de Vrede des Heren.

Mevrouw Paul VERSTOCKT en familie

**danken U oprecht voor de blijen
van deelneming.**

Druk. Van Der Bracht, Voorde.