



Vroom aandenken aan
ZUSTER MODESTA
FLAVIE VERSTRAETE

Zij werd geboren te Merkem op 4 mei 1903.

Zij wijdde zich aan de Heer toe in de Congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius à Paulo te Delftinge op 11 augustus 1927.

Zij werd door de Heer uitgenodigd tot deelname aan Zijn eeuwige vreugde in de Sint-Maartenskliniek te Kortrijk op 19 september 1996, gesterkt door het zieksacrament.

Een leven begonnen met een wereldoorlog: kinderen op de vlucht, broers en zussen verspreid in diverse families in Frankrijk. Ouders die vijf jaar lang hopen op een terugkeer. De oorlog heeft haar leven getekend.

Thuis moest er hard gewerkt worden op de boerderij: verwoeste gebouwen weer optrekken, verwilderde velden weer vruchtbaar maken. Alsof de schepping pas begon.

Twee jaar later klopt ze aan de deur van het klooster: alles wordt nieuw! Ze vlucht nu in de armen van de enige liefde die haar kan bevrijden van alle verlorenheid.

Er komt een opdracht in de kleuterschool. Ze zou aan kinderen vrede leren, hun kwetsbaarheid omhelzen, beschermen tegen alle kwaad. Geen kind mocht ooit nog 'verloren vluchteling' zijn.

In de kloostergemeenschap: als een gekwetste vogel die zijn wonden vergeten wil in goedheid en dienstbaarheid,

rusteloos als een bergriviertje dat spelend in het zonnelicht alle oneffenheden overwint. Soms snedig, vinnig, haar taal doorspekt met oude Vlaamse spreuken.

Innerlijke rust: "Ik laat het allemaal over aan de Heer van hierboven!" levend uit gebed, het eenvoudigste gebed in diep vertrouwen... de geliefde rozenkrans. Het liefst verbleef zij in de kapel. Bij de Heer zijn en in Hem haar geliefden, haar thuis niet vergeten.

Tot ze weer gelijk een verloren vluchteling werd opgevangen... in een kliniek: "Ik ben oud. Ik kan niets meer doen. Ik vergeet zoveel. Waarom mag ik nog niet sterven?" ...als een echo van de oude Simeon: Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienares in vrede heengaan.

Haar leven hier op aarde werd afgesloten in dezelfde pijnlijke kleur van haar kindertijd om eindelijk voor eeuwig thuis te komen en te danken en te loven.

De Eerwaarde Heer S. Marchand, algemeen directeur,
de algemene overste en zusters van Delftinge,
de zustergemeenschap van Gullegem,
de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Leon VERSTRAETE-PLANCKAERT Irma,
de Heer Hector VERSTRAETE-(†) HUYGHEBAERT Rachel,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De Heer (†) Camiel COVEMAKER-(†) VERSTRAETE Maria,
de kinderen en kleinkind van wijlen
de Heer en Mevrouw Marcel BERTEN-VERSTRAETE Lucie,

*danken U voor uw gebeden
en blijken van christelijke deelneming.*

Begr.-Fun. Ghillemyn

Druk Herman, Gullegem