

O, mens, uw vriend is God alleen.
Al 't ander moet gij schromen.
De dood, of mijdt ge u, groot en klein,
de dood is licht gekomen.

G. Gezelle

† Bid voor de Ziel van de Heer

BRUNO VERSTRAETEN

echtgenoot van Mevrouw

EMMA BOCKSTAEI

Geboren te St Maria-Horebeke op 5 december 1885
en godvruchtig overleden te Ronse,
de 12 maart 1971,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Na een langdurige en pijnlijke ziekte, heeft onze dierbare afscheid van ons genomen. Oneindig geduld heeft hij moeten opbrengen om de wisselvalligheden van zijn wankelende gezondheid maanden te dragen.

Gedurende zijn laatste drie maanden, heeft hij meer pijn en leed doorstaan, dan gedurende zijn vijftientig jaar van werken en zwoegen.

Lieve echtgenote, dank voor uw onvermoeibare toewijding en bezorgdheid. En gij vooral mijn beminde dochter Frieda, gij hebt mij met de tederste zorgen bejegend. Omringd door uw liefde ben ik heengegaan. Ik dank u voor uw toewijding, liefde en geduld.

Degenen mijner kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die mij werkelijk bemind en en geacht hebben, draag nu uw genegenheid en liefde over op uw Moeder en tracht door die liefde, de leemte te vullen die ik naliet.

Mevrouw Bruno VERSTRAETEN, geboren
Emma BOCKSTAEI,
Mijnheer en Mevrouw Frans VERSTRAETEN-LEMARCO,
kinderen en kleinkind,
Mevrouw Marcel COUPLEZ-VERSTRAETEN, kinderen
en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Gilbert BAUWENS-
VERSTRAETEN, kinderen en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Denis GHEEROLFS-
VERSTRAETEN,
De families VERSTRAETEN-DHONDT en
BOCKSTAEI-DECLERCO

diep ontroerd door de bliken van deelneming betuigd bij de rouw die hen is komen te treffen, bieden U hiermede hun oprechte dank aan.

Begravenissen De Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse