



GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Julien, Henri VERSTRAETEN

zoon van wijlen

Camiel VERSTRAETEN en

Bertha DROESBEKE

Geboren te Deftinge op 23 juni 1925
en in de Heer ontslapen te Zottegem in het
Sint-Elisabethziekenhuis op 19 april 1991,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Juist op het feest van de patroonheilige van
onze Sint-Ursmaruskerk is Julien in de eeuwige
vrede overgegaan.

Hij was reeds als kind eerder zwakjes van
gezondheid. Met z'n zuster Julienne heeft hij
zich altijd zeer goed verstaan. Zij van haar
kant was 'n echte zus voor hem.

In de huiselijke vrede verstonden de ouders
elkaar en ze hadden hun kinderen lief, met 'n
voorliefde voor de zwakkere jongen.

Bij het overlijden van beide ouders en het
vroegtijdig heengaan van de jonge echtgenoot
(het leven kan hard zijn) bleven broer en zus
tesamen.

"Hij was op haar aangewezen.

Zij ging er in op om hem te verplegen."

Twintig jaar lang was hij haar troetelkind
en hij de dankbare broer om zoveel zorgende
liefde. Toen kwam de dag dat hij moest worden
opgenomen. En zie ... amper twee maanden en
Julien is ingeslapen.

Met 'n niet-geziene liefde heeft zijn zuster
hem in haar hart en in haar armen gedragen.
Hij was er zo gelukkig om. Zij deed het zo
graag en met zoveel toewijding.

Hier ligt het evangelieboek open op de blad-
zijde, waar staat: "Wat gij uw broer gedaan
hebt, hebt ge aan Mij gedaan".

Gaston en Julienne DE BACKER(†)-VERSTRAETEN
Ernest VAN DE MERGEL,

De families VERSTRAETEN, DROESBEKE en
VAN HOORDE

zijn U oprecht dankbaar voor de blijken
van genegenheid en gebed bij hun rouw.

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize