

Heer, onwaardig is mijn bede, doch, laat mij uit
goedjongstigheid, vrij van 't vuur der eeuwigheid !
Dies irae.



BIDT VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

KAMIEL VERSTRAETEN

geboren te Zarlardinghe de 2 juli 1899 en zacht in de
Heer ontslapen te Overboelare de 27 juli 1956 voor-
zien van de HH. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Nog onverwachts, alhoewel men reeds lang een
droeve afloop vreesde, is hij naar het eeuwig vader-
land getogen, slachtoffer van de ongezonde en zware
arbeid die hij voor eigen gezin en voor de gemeen-
schap opnam.

Bewonderend en medelijdend tevens kijken wij op
naar de mijnwerker, die het gevaarlijke en ongezonde
werk gedurende vele jaren droeg om eindelijk te be-
zwijken onder de zware kwaal die zijn gestel aantastte

De laatste jaren waren door het lijden en de ziekte
getekend en toch troffen wij hem steeds aan beziel
met ware moed en optimisme. Het is erg te weten
dat men door iets ongeneesbaars is aangetast en toch
zijn troost te vinden in het zal morgen wel beter
gaan.

In de lijdensstonden ziet men gaarne naar de
priester op die enkele ogenblikken aan het ziekbek
komt vertoeven om woorden van opbeuring en ver-
trouwen in te spreken. Voor hem was het kermis
toen de almoezenier lang bij hem toefde en de nodige
afleiding bracht om het lijden wat te doen vergeten.

Hij hield van de mis en de communie en aarzelde
niet het voorbeeld aan anderen te geven, of hun on-
verschilligheid te betreuren en af te keuren. Hij was
apostel voor het goede door woord en daad.

Voor de dierbaren is het scheiden hart, ook al is
men lang op het ergste voorbereid. Want in dat uur
voelt men dieper aan met hoeveel vezels men aan
elkaar was gehecht en hoe sterk de wederzijdse ge-
negenheid was.

Enkel een gebed en het misoffer kunnen de over-
ledene het bewijs schenken van een blijvende gene-
genheid en een levendig aandenken.

Mocht Maria, die reeds haar liefde aan het gezin
duidelijk heeft getoond, hem geleiden voor de troon
van God en zijn voorspraak zijn bij de almachtige
Heer.

H. Barbara, patrones van de mijnwerkers, en van
de plotselinge dood, bid voor hem en voor ons.



De familiën

VERSTRAETEN, SPITAELS,
DROESBEKE en VAN HOORDE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. G. De Croo-Guns, Deftinge