

Gelukkig, die Gij uitverkiest en aanneemt
Om in uw voorhof te wonen. (Ps. 65,5)



VROME GEDACHTENIS AAN
ZEEREERWAARDE HEER

**Leonce, Marie, Louise
VERSTRAETEN**

RUSTEND-PASTOOR

geboren te Vlierzele, op 11 februari 1881 en
godvruchtig overleden te Haaltert op 31 decem-
ber 1964, gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Gewezen onderpastoor te
Dikkelvenne, Scheldewindeke en Meldert.
Gewezen pastoor te
St. Blasius-Boekel van 1932 tot 1963

« Wees gij dan ook een voorbeeld voor de
gelovigen, in woord en wandel, in liefde, in ge-
loof en onschuld. » (1. Tim. 4, 12)

Sint Paulus schetst ons hier het ideale beeld
van de priester, en in zoverre het menselijker
wijze mogelijk was, heeft Zeereerwaarde Heer
Verstraeten dit beeld benaderd.

Zijn ganse leven was een zich geven, een zich
volledig wegschenken voor de zielen die hem
waren toevertrouwd. Als onderpastoor en als pas-
toor was hij de priester die dag en nacht ten
dienste stond, die de eerste en de laatste was in
de kerk, die rondging om te troosten en te hel-
pen, die de luister van het huis van God be-
mind: en dat ten koste van vele persoonlijke
offers.

Waarlijk, een voorbeeld was hij voor zijn paro-
chianen en voor allen die hem kenden. En daar-
om aanzien wij het dan ook als een vrome plicht
dize dierbare Overledene te gedenken in een
vroom gebcd.

Mijn beste Familie, mijn goed: Parochianen
van St. Blasius-Boekel met wie ik zovele jaren
wel en wee heb gedeeld, gij allen die mij hebt
verzorgd gedurende mijn laatste jaren; hebt dank
omdat gij mij het leven hebt gelukkig gemaakt.
God zal het U lonen! Tot weerziens in de
hemel.

Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.
(300 d. afl.)



Mevrouw Charles RUBBENS-VAN DE VELDE,
kinderen en kleinkinderen;

Eerwaarde Zuster Marie-Cécile der Dames van
Maria in Burundi in de wereld Mejuffer Margue-
rite VAN DE VELDE;

Eerwaarde Zuster Marie-Paule der Dames van
Maria te Aalst, in de wereld Mejuffer Paula
VAN DE VELDE;

Mejuffer Marie-Antoinette VAN DE VELDE;

De Heer en Mevrouw Gérard VAN DE VELDE-
THUYSBAERT;

Notaris en Mevrouw Maurice VAN DE VELDE-
VERMEERSCH en kinderen;

De familie VERSTRAETEN,

danken U van harte voor de
blijken van deelneming in de
rouw.

Uitg. M. Van der Biest, koster.

Drukk. Jos. Bosseman, Papegem, Vlierzele