

Heer Uw wil geschiede!



Gedenk in deze Eucharistieviering en in uw vroom gebed, zaliger Mevrouw

Marguerite Verstraeten

Weduwe van de heer

Victor Van Haezevelde

Geboren te Opbrakel de 9 november 1914 en er schielijk overleden de 2 juli 1970.

Gezalfd met het H. Sakrament der Zieken.

Ze was lid van de confrerie van het H. Hart.

Onverwachts ging moeder naar de hemel, met in haar hart en geest de zorg en gedachte aan haar kinderen, aan wie zo de volle maat van toewijding en liefde ten beste gaf. - Wat is het leven van een mens toch vol van onzekerheid. Zoals op 14 april de droeve mare door het dorp ging van haar schoonbroeder Arsène die na een gezellige avond doorgebracht voor T. V. en familiekring, rustig ging slapen en zo plots en onverwacht de eeuwige rust inging. Zo is Marguerite, door iedereen gekend en geëerd, omtrent in dezelfde omstandigheden, na een gezellige avond in de buurt, en na zich te ruste te begeven, zonder teken of tale van de haren heengegaan.

Wie van ons kan bepalen wanneer, waar en hoe men afscheid neemt van het aardse leven, om als kristen mens in te gaan tot een beter eeuwig leven. Geukkig de mens die de Heer altijd bereid vindt door een goed kristelijk leven. Zo is deze goede en moedige vrouw en moeder, wel onvoorzien doch niet onvoorbereid van ons heengegaan. Ze was een brave deugdzame, werkzame kristelijke moeder, die met blij gemoed de lasten van het leven droeg. Met onvermoeibare ijver en zorg werkte ze voor het welzijn van het toevertrouwd jong gezin voor de deugdelijke opvoeding van haar kleinkind, die ze allen voorving door woord en voorbeeld. Eenvoud en goed -

heid tekenden haar leven, en was voor allen vol dienstigheid, die haar hulp inriepen, voor familie en vrienden gaf ze het beste, haar hart. De gedachtenis van deze godvrezende vrouw blijft in eer.

Mijn duurzame Kinderen, ik heb voor U gedaan wat een moeder doen kon. Het enig leed dat ik U heb aangedaan is het grote offer van mijn plots heengaan, waar alle geluk en vreugde ons toelachte. Ik dank U om de liefde, de eerbied en dankbare genegenheid en vriendschap waarmede ge mij hebt omringd. Weest niet bedroefd om mijn heengaan als deze die geen hoop hebben, we blijven verenigd in de Heer. God zegene en beware U tot weerziens in de hemel. - Duurbare Familie, op gelijkaardige wijze heeft de dood ons tweemaal getroffen, op enkele maanden tijd. Het is hard, wie zal de smart meten van deze die achterblijven. Moge de liefde die we u toedragen in u voortleven in een vroom gebed tot we weer verenigd worden, in de eeuwige rust, vreugde en vrede bij de Heer.

Druk Portois Schorise.



Heer en Mevrouw Etienne VAN HAEZELVELDE-VERBEURGT en zoon(tje) Kurt;

De familie Van Haezevelde-Verstraeten;
De familie Verbeurgt-Ronse;

danken innig om Uw bliken
van sympathie en deelneming.