

Het lijdën is de ondertoon van het mensënleven
doch in het kruismysterie van O. L. Heer vindt het
zijn zin en zijn betekenis.



Laten wij bidden voor de zielerust

van Mijnheer

Petrus VERSTRAETEN

Echtgenoot van Mevrouw

Valerie VAN RUYSKENSVELDE

geboren te Erwetegem de 22 september 1881
en er zachtjes in de Heer ontslapen
de 24 maart 1957, gesterkt door al de
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Eenvoudig was het leven van deze brave man,
stil en zacht is hij voorbijgegaan, gerust en kalm
schier onopgemerkt is hij van ons heengegaan, de
dood vond hem bereid. Men vreest het uur van
rekenschap niet, als men geleefd heeft als kristen
mens, als men gearbeid heeft voor vrouw en kin-
deren, als men ongeschonden zijn geloof heeft be-
waard, als men in 't leven zware beproevingen on-
derworpen heeft doorstaan.

Zoveel jaren trok Petrus met de knapzak over
de schouders naar Frankrijk, en kwam dan terug,
trouw aan vrouw en kinderen, zo blij als hij aan
moeder een ponkje zuurgewonnen geld kon geven
voor de harde winter.

De goede God geeft aan de eenvoudige werk-
man die op Hem vertrouwt, het gezegend dagelijks
brood en in de Hemel zal Hij de nederigen der
aarde verheffen tot een eeuwige onuitsprekelijke
rust en glorie.

De laatste jaren van zijn aards bestaan waren
een aaneenschakeling van lichamelijke ellenden.
Doch sterk door zijn kristen overtuiging en door
zijn onwankelbaar betrouwen op God, heeft hij
zijn pijn en smarten met voorbeeldig geduld
verdragen.

Mijn geliefde vrouw, kinderen, kleinkinderen en
familie ik zeg u geen vaarwel maar tot blij weer-
ziens in de Hemel en vraag u dat gij u niet zoudt
vergenoegen een laatste hulde te brengen aan mijn
stoffelijk overschot, maar dat ge mij zoudt geden-
ken in uw dagelijkse gebeden, en vooral mij niet
zoudt vergeten wanneer gij opgaat naar het huis
des Heren om er uw zondagplicht te vervullen.

Bid de 4 akren.

Mijn Jezus barmhartigheid.

R. I. P.



Mevrouw Petrus VERSTRAETEN geboren

Valerie VAN RUYSKENSVELDE;

Mr Florent GOESSENS-VERSTRAETEN en kinderen

Mr & Mw Albert DE PRIJCK-VERSTRAETEN en kind

Mijnheer Georges VERSTRAETEN,

De Familiën VERSTRAETEN, VAN RUYSKENS-

VELDE, ROELANDT en DE WINNE

DANKEN U van harte voor Uw bliken van
deelneming en gebeden.

Drukk. André V. Ruyskensvelde, Godveerdgem