

Vader in Uw handen bevel ik mijn Geest...

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Theodoor VERSTRAETEN

weduwnaar van Mevrouw

CAMILLA MAES,

geboren te St.-Maria-Horebeke op 21 september
1883 en godvruchtig overleden te Opbrakel op 3 december 1963.

Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen "in extremis"

Zijn uur was gekomen.

Uitgeput van krachten in een gelukkige ouderdom, heeft de stille dood een eindpunt gezet achter dit lang en bedrijvig leven. Aan de overkant van het graf, draagt deze brave man de getuigenis mede van waardig en welbestede leven in dienst van zijn schoon gezin en van God.

Wij, zijn geliefde kinders en kleinkinderen zullen steeds met dankbare gevoelens en eerbiedige genegenheid gedenken, hoe onze goede vader, uit al zijn krachten, dag in, dag uit, vol opoffering en liefde, gans zijn leven heeft hij gearbeid, meestal in hard labour in de verre vreemde, voor het geestelijk en stoffelijk welzijn, voor het geluk en de opvoeding van zijn kroostrijk en voorbeeldig gezin, dat vooral in moeilijke tijden van voorheen alles opeiste van eigen kracht en gewin.

Vader was vooral een goed kristen man en vader, uit één stuk. Diep geloof en kristelijke overtuiging deden U vasthouden aan de weldoende invloed van uw H. Geloof dat de grondslag vormt van een goed begin en de erekroon spande over uw welgevuld leven. Gij waart een rechtvaardig en gediensstig medeburger in gans uw handel en wandel. Geleefdet onder ons als een man van vrede, aller harten

opbeurend, altijd minzaam en vrolijk, steeds goedgehartig en toegevend, zo liefdevol voor de kleinen, het geluk rondom U uitstralend, zichtbaar gezegend door de Heer en aanbeden door uw huisgenoten.

Mijn goede en geliefde kinders, schoon- en kleinkinderen, uw wel en wee, uw lief en leed, uw geluk en vreugde van het leven was ook het mijne. Lang heb ik in uw midden mogen vertoeven en zeer gelukkige levensdagen mogen slijten. Ik begriip uw verdriet om de scheiding die U zwaar valt. Houdt veel van elkander en blijft goede kristenen dan zien we U naast moeder eens terug in het eeuwig leven.

Beste familieleden, dank voor uw genegenheid en vriendschap, weest mij indachtig in uw gebeden.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De Families VERSTRAETEN, D'HONDT, MAES,
DE VOS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel