

Heer, Uw Rijk kome !



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Zoë VERSTRAETEN

weduwe van Mijnheer Jules CAPIAU,
geboren te Maarke-Kerkem de 12 augustus 1878
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
de 5 maart 1961,

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis »

Zij was lid van de broederschap van de
H. Rozenkrans.

Ons moeder stierf, niet haar gaven !

Sober en gelovig opgevoed werd zij, toen haar
jaren vol waren, aan een man gegeven die zij vol
toewijding diende, tot hem sprekend door haar
deugdelijk leven, waardoor Gij, Heer, haarschoon
had gemaakt, beminnelijk, bewonderenswaardig
voor haar man.

Iedereen die haar kende prees in haar veel
en eerde en beminde haar omdat zij Uw tegen-
woordigheid in haar gevoelde, getuige de vruch-
ten van haar Heilige levenswandel.

Haar huis heeft zij vroom verzorgd, zij zorgde
voor ons, haar kinderen, vol offerzin, ook in de
kerk was ons moeder ons tot voorbeeld, zoals zij
in zorgen en in waken, in gebed en godsdien-
stigheid ons immer voorging als licht en wegwij-
zer tot God.

Mijn kinderen, hebt dank om uw dankbare ge-
negenheid, vooral U, mijn kind, dat met mij de
zorgen van mijn oude dag samen met uw eigen
gezin, zo vol toewijding en offerzin deeldet. God
lone 't u in 't hiernamaals, waar ik nu vader
vervoeg.

Nu reken ik alleen nog op uw gebed, vooral
het Heilig Misoffer, dat mij de volheid van de

verlossingsgenade moet schenken en Gods barm-
hartige vergevingsgenade over mij en vader moet
laten invloeien.

Sint Vicent en Sint Elooï bidt voor mij.

De 4 akten a. u. b.



De families CAPIAU en VERSTRAETEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Commère, St.-Martens-Lierde