

Hij rustte in vrede !



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## **Achiël, Robert VERSTUYFT,**

echtgenoot van Mevrouw

**ANNA, ALMA VAN DE VELDE,**

geboren te Oosterzele, de 30 april 1902

en aldaar overleden, de 22 juli 1958.

voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Vader is gestorven... Het ging helaas zo plotseling !  
Doch vader blijft voortleven in de nagedachtenis van  
allen die hem kenden, en vooral in de beeltenis van  
zijn talrijk kroost. Zijn voornaamste eretitel toch is  
deze, dat hij vader is geweest van vele kinderen die  
dank aan de zorgen van zijn dierbare echtgenote,  
vroom en deftig zijn opgevoed. Voor wie dat begrijpt  
behoeft hij geen verdere lofprijzing en daarom ook, zal  
de Heer hem barmhartig wezen.

Zijn plotselinge dood moge een les zijn voor de lau-  
wen, een alarm voor de slapenden, een waarschuwing  
voor de onverschilligen en voor de zondaars een vin-  
gerwijzing van God.

Bemide echtgenote, ik dank u voor de kinderen die  
gij mij geeft, vooral, omdat ze door uw zorgen en uw  
wijs beleid de troost en de trots zijn geweest van mijn  
leven. En gij mijn beste kinderen weest moeder dank-  
baar voor al wat zij voor u doet al de dagen van uw  
leven en bidt veel voor mij !

Mijn Jezus Barmhartigheid.

500 d. afl.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.58.19.

Mevrouw Robert VERSTUYFT, geboren Anna, Alma VAN DE VELDE :  
Mijnheer en Mevrouw Jérôme VAN DE VELDE-VERSTUYFT & kinderen :  
Mijnheer Michel VERSTUYFT :  
Mijnheer Roger VERSTUYFT :  
Mejuffer Jeannine VERSTUYFT :  
Mijnheer Antoin VERSTUYFT :  
Mijnheer Marcel VERSTUYFT :  
Mejuffer Rita VERSTUYFT :  
De Familiën : VERSTUYFT, VAN DE VELDE, BOTTE, SCHEPENS :

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.