

Zalig zij die sterven in de Heer.



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER
MEVROUW

Emilia, Clara VERSTUYFT

Echtgenote van de Heer

Valère VAN CAENEGHEM

geboren te Oosterzele, op 28 november 1899 en god-
vruchtig overleden in de Sint-Elisabethskliniek te
Zottegem, op 17 oktober 1974.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Langs het lijden en de goede vrijdag is de Heer Jezus
naar zijn Verheerlijking gegaan. Hierdoor krijgt alle ge-
dragen lijden een diepe zin en het gelovig aanvaarden
geeft de kristen een ware steun in de harde ogenblikken
van beproeving en smart. Onze goede overledene heeft
haar goddelijke Meester gevolgd op zijn lijdensweg. Nu
weten wij vast door ons geloof dat zij bovenmenselijk
gelukkig is bij haar Schepper, onze God. Haar mense-
lijke verdiensten van goedheid, dienstbaarheid en kristen
zijn zullen ons als een voorbeeld bijblijven nu de Heer
haar tot Zich geroepen heeft. Daarom zijn wij dank-
baar om dit leven dat zo goed gevuld was. Wij bidden
de Heer dat Hij haar alle menselijke fouten en tekort-
komingen mag vergeven en haar rijkelijk mag belonen
om al het goede dat zij verricht heeft.

Dierbare Echtgenoot, Kinderen en Familie, mijn af-
sterven brengt een leemte mee. Vind uw troost in het
gebed. Ik dank U voor de vele zorgen en attenties die
gij mij verleend hebt tijdens de vele maanden dat ik
ziek was. God zal U alles grootmoedig vergelden.

Blijf trouw aan uw kristelijke plichten, eens worden
wij weer bijeen gebracht bij onze Heer.

Hr Valère VAN CAENEGHEM,

Hr & Mw Herman FACKAERT-VAN CAENEGHEM, kinderen en klein-
kinderen,

De families VERSTUYFT, VAN CAENEGHEM, BOTTE en SCHEIRLINCK,

gevoelig voor de blijken van deelneming in hun
rouw, danken U oprecht.

Uitg. Jozef Rydant, koste, Oosterzele.