



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

ALICE VERVAEKE

echtgenote van de Heer
GILBERT DE VILLE

geboren te Desselgem op 9 januari 1920 en
godvruchtig overleden in het Stedelijk Zie-
kenhuis te Geraardsbergen op 9 februari 1991,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

**De families VERVAEKE, DE VILLE,
MESSELIER en VAN DE MAELE,**

danken U oprecht voor de blijken van
deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. Collier-De Taeye, G'bergen-Moerbeke

In het putje van de winter. Terwijl 'n witte
vacht sneeuw geluidloos alles toedekte. De
natuur in volle winterslaap! Is ons moeder
Alice ingeslapen. Toch was haar werk niet
af. Zij was er toch nog zo nodig, want ge-
heel en al ging zij op in haar gezin, de stille
vriendelijke echtgenote.

Haar man had haar nog zo hard nodig. Zij
was zo trouw-gedienstig. Voor de kinderen
en kleinkinderen een zegen van een moeder.

Altijd klaar met de open deur van haar
huis en haar hart, raad en daad. Haar ont-
spanning was de dagelijkse zorg voor haar
gezin... en haar hofke. Zij werkte er zo
graag in. Zij zag zo gaarne de bloemetjes
bloeien die zij geplant en verzorgd had. Zij
kon letterlijk "van alles", bakken, breien,
naaien en zaaien, volk ontvangen, ontvanke-
lijk als zij was.

Van huis uit door kristelijk. Gelukkig met
de zondagmis, de sakramenten. Geduldig en
stil heeft zij in haar ziekte geleden en ge-
beden.

Bijgestaan door haar echtgenoot, zuster en
de hele familiekring. Zo is zij, als de aarde
onder de sneeuw, ingeslapen.

Heel de familiekrans is haar dankbaar om
zo een lieve moeder, zo een voorbeeld. Zij
ruste in het licht van Gods dankbare liefde.